



11.11.11.-campagne: Investeer mee in een betere wereld

Investeren doet iedereen: in kinderen, relaties of misschien in een woonst, een opleiding, vrijwilligerswerk ... 11.11.11 roept in zijn nieuwe campagne op om mee te investeren in een betere wereld. Een investering waar iedereen beter van wordt.



Want de coronapandemie heeft ons geleerd dat alles sterk verbonden is in deze wereld. Wat hier gebeurt, heeft impact elders. En omgekeerd. Internationale solidariteit is daarom het antwoord op de uitdagingen waar we voor staan. Voor 11.11.11 is internationale solidariteit belangrijk, om scheve verhoudingen recht te trekken. Denk maar aan grote bedrijven die nauwelijks belastingen betalen dankzij fiscale paradijzen. Mensen uit kwetsbare landen die de zwaarste gevolgen van klimaatverandering slikken. Mensen op de vlucht die sterven aan de buitengrenzen van Europa. Bijna twee derde van de wereldbevolking heeft nog geen enkele vaccinatie tegen het coronavirus gekregen...

Doe mee!

Jouw investering brengt op. Elke dag knokken straffe mensen en organisaties over de hele wereld voor verandering: voor mensenrechten, democratie, een groene planeet, een eerlijke verdeling van macht

en geld... En dat maakt een verschil, hun acties worden gehoord. Je kan dus #1van11 worden en mee investeren in internationale solidariteit. Dat is goed voor de mensen in landen zoals Libanon, Ecuador, Burundi, ... maar ook voor ons en de generaties na ons.

Nadège Kangorore, van Memisa in Burundi, vertelt over het belang van zo'n investering: "Eén doktersrekening kan een Burundees gezin jarenlang in de armoede duwen. Daarom investeren we in mutualiteiten in Burundi zodat iedereen toegang kan krijgen tot gezondheidszorg, zeker de mensen die het meest kwetsbaar zijn. Memisa ondersteunt de Burundese mutualiteiten op verschillende manieren, we huren een kantoor en kopen materiaal. We leiden ook medewerkers op. En we zetten campagnes op."

Nadège is een echte changemaker. 11.11.11 zet mensen als zij in de kijker, want ze verdienen onze steun. Zij kunnen dit niet alleen. Steun daarom de campagne van 11.11.11. Neem daarom deel aan de activiteiten van 11.11.11 (zie pagina 2).

Topeditie van de Duurzame Doendersdag

De "Duurzame Doendersdag" in het GC Felix Sohie trok op 9 oktober opnieuw veel volk. Deze dag vol activiteiten van lokale verenigingen toont elk jaar opnieuw dat Hoeilanders op uiteenlopende manieren "doende zijn met duurzaamheid": met eerlijke handel, met reparaties van materiaal, met tweedehands kleding, met mensenrechten, ethisch bankieren, het recht op vaccinatie, op onderwijs, met hernieuwbare energie en met klimaatrechtvaardigheid,

Er waren workshops over klimaatplannen en kinderen konden een muziekinstrument maken uit afvalproducten. Tijdens de namiddagwandeling kon er een bezoek gebracht worden aan dorpsgenoten die hun huis optimaal geïsoleerd hebben. 's Avonds was er een film 'We The Power' over de opkomst van energicoöperaties, gevolgd door een panelgesprek met twee topgasten over de klimaatcrisis.

Tijdens de eerste Duurzame Doendersdag in 2016 maakten we via de GROS kennis met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Nu, vijf jaar later, realiseren de gemeente en de inwoners van Hoeilaart zich meer welke enorme opgave er ligt om de wereld een beetje rechtvaardiger te maken. Alleen samen kunnen we daar wat aan doen.



11.11.11-activiteiten in Hoeilaart

Koop jouw 11.11.11-aperoboxen!

En steun 11.11.11. Je kan kiezen tussen



1. Met 11.11.11-spaghetti kruiden, rode bio-Lautaro wijn, Libera Terra-spaghetti en tomatenpassata
2. Met 11.11.11-chocolade, bubbels bio-Torrontes en yuca-chips
3. Met 11.11.11-chocolade, JUSTE-bieren en yuca-chips
4. Met 11.11.11-kleurpotloden, Oxfam-fruitsappen en frisdranken, yuca-chips, banana-chips, citroenkoekjes, mangoreep en chocolade



30 euro per box

Te bestellen via mail:
beatrijs.dhont@gmail.com of
anita.vanthillo@skynet.be

Betalen kan op voorhand via de rekening van 11.11.11-Hoeilaart op BE51 0011 6904 0562 met vermelding van naam en adres en nummer aperobox. Afhalen kan op donderdag 11 november in het 11.11.11-wereldcafé van 14.00u tot 18.00u, vrijdag na de 11.11.11-quiz of zaterdag na de filmvoorstelling. Wanneer dit niet past, leveren we aan huis.

Woensdag 10 november 11.11.11-afterworkparty vanaf 21.00u

Jeugdhuys De Serre

VECHT MEE TEGEN ONRECHT
HOEILAART
INVESTEER MEE IN EEN BETERE WERELD

KOOP JOUW 11.11.11-APEROBOKEN!
En steun 11.11.11. Je kan kiezen tussen
1. Met 11.11.11-spaghetti kruiden, rode bio-Lautaro wijn, Libera Terra-spaghetti en tomatenpassata
2. Met 11.11.11-chocolade, bubbels bio-Torrontes en yuca-chips
3. Met 11.11.11-chocolade, JUSTE-bieren en chips
4. Met 11.11.11-kleurpotloden, Oxfam-fruitsappen en frisdranken, yuca-chips, Banana-chips, citroenkoekjes, mangoreep en chocolade
Alle boxes: 30 euro. Te bestellen voor 29 oktober via mail: Beatrijs.dhont@gmail.com of anita.vanthillo@skynet.be

Woensdag 10 november om 21u, in Jeugdhuys De Serre
11.11.11-AFTER-WORK PARTY - Koldamstraat 9a

Donderdag 11 november van 14u tot 18u, in GC Felix Sohie
11.11.11-WERELDCAFÉ
Met (h)eerlijke pannenkoeken, Fair Trade koffie, thee, frisdranken en versnaperingen. Een Wereldwinkel verkoopstand.

Vrijdag 12 november om 20u, in GC Felix Sohie
11.11.11-QUIZ
Aanvangsuur 20u, deuren open vanaf 19.15u, inschrijving 5 euro pp.
Info en inschrijvingen via: elfelfelfquiz-druivenstreek@outlook.be

Zaterdag 13 november om 14u, in GC Felix Sohie
FILMVOORSTELLING 'THANK YOU FOR THE RAIN'
Regisseur Julia Dahr brengt een pakkend en intiem portret van de grote strijd tegen klimaatverandering van een nobele kleine Keniaanse boer. Inkom: gratis. Na de film is het 11.11.11-wereldcafé open tot 18u.

Maandag 15 november om 20u, in GC Felix Sohie
ELS HERTOGEN, 11.11.11-DIRECTEUR, BESPREEKT HAAR BOEK
"Van liefdadig naar rechtvaardig"
11 Stemmen over de toekomst van internationale solidariteit! Inkom: vvk 4 euro - kassa 5 euro

Donderdag 11 november 11.11.11-wereldcafé van 14.00u tot 18.00u

GC Felix Sohie

Met (h)eerlijke pannenkoeken, fairtrade koffie, thee, frisdranken en versnaperingen en een Wereldwinkel verkoopstand.

Vrijdag 12 november 11.11.11-quiz Hoeilaart-Overijse om 20.00u

GC Felix Sohie

Ploegen van verenigingen, vrienden, burens of collega's (max 5 personen) nemen het tegen elkaar op in een algemene kennisquiz.

- Aanvangsuur 20.00u, deuren open vanaf 19.15u
- Inschrijving 5 euro p.p.
- Info en inschrijvingen via: elfelfelfquiz-druivenstreek@outlook.be

Zaterdag 13 november Film 'Thank You For The Rain' om 14.00u

GC Felix Sohie
Inkom: gratis

Regisseur Julia Dahr brengt een pakkend en intiem portret van de grote strijd tegen klimaatverandering van een nobele kleine Keniaanse boer.

'Thank You For The Rain' is een krachtig verhaal van Kisilu en zijn gemeenschap. De film toont de impact die klimaatverandering nu al heeft op het leven van mensen. 'Thank You For The Rain' gaat over machteloosheid, armoede en verdriet. Maar gaat vooral ook over hoop, veerkracht en over een gedreven wereldverbeteraar die iedere dag weer vecht voor een betere toekomst voor zijn kinderen.

Na de film is het 11.11.11-wereldcafé open tot 18.00u.



Maandag 15 november Els Hertogen, 11.11.11-directeur, spreekt over haar boek "Van liefdadig naar rechtvaardig. 11 stemmen over de toekomst van internationale solidariteit"

GC Felix Sohie om 20.00u
Inkom: vvk 4 euro - kassa 5 euro
Een organisatie van 5 voor 12

Er zijn veel uitdagingen die ons wereldwijd verbinden, zoals de klimaatcrisis of een pandemie. De gevolgen ervan raken sommigen echter meer dan anderen. Dit onrecht vraagt een antwoord in de vorm van internationale solidariteit. Maar wat betekent internationale solidariteit? En hoe organiseren we deze?

Giften

Wie 11.11.11 financieel wil steunen, kan een bedrag overschrijven op de rekening BE30 0000 0000 1111 met mededeling '11.11.11-Hoeilaart'. Voor giften vanaf 40 euro ontvang je begin 2022 een fiscaal attest.



Paco en Jerom chatten over klimaat en rechtvaardigheid

Paco is een arme Filipino en Jerom een welvarende Belg. Ze chatten wel eens over hun hobby: autoraces. Paco heeft wel een smartphone, maar er is in zijn dorp niet altijd wifi. Zodra hij ergens kan inloggen, kijkt hij graag naar berichten en foto's van zijn Belgische vriend.

Laatst hadden ze het over hun passie en de gevolgen van auto's voor het klimaat. Jerom: "Wist je dat 50% van de wereldwijde CO₂-uitstoot komt van de 10% rijkste mensen? En dat de 50% armste mensen, zoals bij jullie in de Filipijnen, veel 'groener' leven dan wij hier in België? De armste helft van de wereldbevolking veroorzaakt slechts 10% van de wereldwijde CO₂-uitstoot. Ik las dat in het nieuwe klimaatboek van Tine Hens uit de Bib van Hoeilaart."

Voor Paco bleek dat geen verrassing. Maar wel een eye-opener voor Jerom zelf. Paco: "Net zoals in België zijn er bij ons klimaatprotesten. En degenen die oplossingen voor zich uit willen schuiven beweren ook dat er geen draagvlak is voor maatregelen."

Jerom reageerde instemmend: "Dat wij burgers een oplossing eisen, bewijst toch dat er draagvlak is om in te grijpen? Ook hier willen jongeren de Aarde niet verder

in gevaar brengen. Ik weet het zeker, uitstel en alsmaar groeien maken het alleen maar erger."

Jerom heeft op de website van 11.11.11 gelezen over klimaatrechtvaardigheid. Hij schrijft Paco dat hij het effectiever vindt als zeker de 10% rijksten zich aanpassen. Het is ook rechtvaardiger dan wanneer de 50% armsten de zwaarste offers moeten brengen. Het is bovendien slimmer, want het klimaatgedrag van rijken heeft door zijn immense omvang de meeste invloed op het broeikas effect.

Paco is het er mee eens: "Waarom zouden ze al dat vliegverkeer niet eens belasten? Al mijn Filipijnse vrienden vervuilen op dat vlak niet. Net als ik hebben de meeste wereldbewoners nog nooit in een vliegtuig gezeten. Denken ze daar bij jullie wel eens over na?"

Het is allemaal de schuld van de Chinezen! En andere doodoeners over het klimaat. Tine Hens presenteert tien doodoeners die ze ondergraaft met hulp

Klimaatrechtvaardigheid is het streven om klimaatinspanningen naar draagkracht te verdelen. Het is logischer om de oplossing voor de klimaatcrisis niet bij de allerarmsten te zoeken maar bij de meest vermogenden.



van verschillende klimaatwetenschappers. Verkrijgbaar in de bibliotheek van Hoeilaart!

VZW Martin De Kegel blaast 20 kaarsjes uit

Sinds 2001 zet de vzw Martin De Kegel zich in voor de onderwijskansen van kinderen in Sri Lanka. In het begin kon de organisatie 36 kinderen financieel helpen, momenteel studeren 700 kinderen. Op die manier wordt het werk van Martin De Kegel verder gezet, de man uit Gooik die hier ooit zijn levenswerk van maakte. In Hoeilaart is Agnes Van Geysseghem de drijvende kracht. Een korte terugblik.

"De voorbije 20 jaar hebben we al heel wat kunnen realiseren in samenwerking met de lokale bevolking. Zo kunnen momenteel al zo'n 700 kinderen dankzij een studiebeurs van ons studeren, zowel in basisonderwijs als in hogere richtingen. Werk vinden na hun opleiding is niet altijd vanzelfsprekend. Wanneer er extra opleidingen nodig zijn, gebeurt dit meestal in een Don Bosco-instelling of op leercontract bij werkgevers. Daar leren ze bijvoorbeeld om te gaan met elektriciteit, automechaniek, loodgieterij maar ook verpleegkunde, informatica, talen en toerisme."

"We geven ook starterskredieten aan vrouwen. Zo kunnen ze thuis of in een groep starten met een winkeltje, een naaiatelier, de teelt van bio-groenten, een

kippenkwekerij of met het klaarmaken van meeneemaltaijden. Deze vrouwen worden begeleid door onze medewerkers ter plaatse. De starterslening betalen ze in kleine bedragen terug. Zo ontstaat er een fonds om opnieuw andere gezinnen te helpen."

"Sinds 2020 ondersteunen we ook normaalbegaafde kinderen met een fysieke handicap zodat ook zij de kans krijgen om naar school te gaan. Ieder jaar bieden we ook financiële steun aan zo'n 70 minderbedeelde gezinnen die hoge medische kosten hebben."

Gezondheid staat centraal

"Gezondheid is zeker iets dat we niet uit het oog verliezen. Proper water is van levensbelang. In de rijstteelt worden er bijvoorbeeld nog steeds veel chemische middelen gebruikt en daardoor is de bodem in het landelijke gebied vervuild. Om mensen toegang te bieden tot

drinkbaar water hebben we al enkele scholen en dorpen voorzien van een waterzuiveringssysteem. We steunen trouwens ook een project voor de teelt van biologische rijst en groenten en we starten met een imkerprogramma. De honing kan verkocht worden en het gezoem van de bijen schrikt olifanten af zodat de velden beschermd worden tegen deze grote indringers. We hopen natuurlijk dit nog vele jaren te kunnen doen."



Oxfam Wereldwinkel

GEMEENTEPLEIN 20, HOEILAART

OPENINGSUREN WERELDWINKEL:
DI-WO-ZA: 10 tot 12 en 14 tot 18 uur
VRIJ: 9.30 tot 12 en 14 tot 18 uur
ZO: 10 tot 12 uur



Oxfam-Wereldwinkel Hoeilaart: 35 jaar eerlijke handel!

In 1986 openden enkele vrijwilligers een winkeltje in de kerk van Hoeilaart. Op zondag werden er enkele producten uit ontwikkelingslanden verkocht. De bedoeling was om initiatieven te nemen om de "Derde Wereldproblematiek" in de belangstelling te houden. Twee jaar later stelde het gemeentebestuur een ruimte in het Felix Sohiecentrum ter beschikking, later in een deel van de bibliotheek.

Na een kort verblijf op Gemeenteplein 5 verhuisde de winkel in maart 2001 naar de huidige locatie op Gemeenteplein 20. In oktober 2014 werd de gerenoveerde winkel heropend.

Vandaag is Oxfam-Wereldwinkel een gevestigde waarde op het Gemeenteplein

met een ruim aanbod van eten, dranken en artisanat met meer dan twintig enthousiaste vrijwilligers. Zij organiseren heel wat activiteiten, regelmatig in samenwerking met de GROS of met andere verenigingen: ontbijt, wijnproeverij, vormingsavonden, filmvoorstellingen, ... en ze zijn ook betrokken bij de grote activiteiten in Hoeilaart: Meifeesten, Duurzame Doendersdag, jaarmarkt, ...

Heel wat klanten hebben de weg naar de Hoeilaartse Wereldwinkel gevonden. Dankzij de goede verkoopcijfers en de steun van het lokaal bestuur zal de Wereldwinkel de Hoeilanders blijven sensibiliseren voor eerlijke en rechtvaardige handel.

Maaltijdsoep van zoete aardappel en rode curry

Ingrediënten (4 personen)

2el rode curry*, 400ml kokosmelk*, 700g zoete aardappelen, 2el olijfolie*, 2 uien, 15g verse gember, 200g kip, 2 limoenen, 1 paksoi, 2 snuffjes zeezout met chili*
*beschikbaar bij de Wereldwinkel

Aan de slag

- Schil de zoete aardappelen en snijd ze in blokjes.
- Verhit olie in een soeppan en fruit de uisnippers en de verse gember. Voeg de currykruidenpasta naar smaak toe. Voeg de

- aardappelblokjes, de kokosmelk en 500 ml water toe en breng alles aan de kook.
- Kook de soep tot de aardappel gaar is. Pureer de soep.
- Bestrooi de kipstukjes met zout en doe ze bij de soep. Kook tot de kip gaar is.
- Voeg een deel van het limoensap toe. Voeg op het laatste moment de paksoi aan de soep toe. Verdeel de soep over 4 grote soepkommen, besprenkel met wat limoensap en garneer iedere kom met een schijfje limoen.

Vrijwilligers in de kijker

Al 35 jaar werkt Oxfam Wereldwinkel Hoeilaart met vrijwilligers die gratis en met hart en ziel in de winkel staan, maar ze nemen nog heel wat andere taken op. Wij stellen er enkele voor:

Maria Van Der Goten:

"Op vrijdagmorgen ontvang ik de marktgangers in de winkel. Ik wil zo meewerken aan eerlijke handel en een menselijk bestaan voor de boeren in het zuiden."



Maria Van Der Goten

Marina Verhofstadt:

"Ik zorg voor opleiding en begeleiding van nieuwe vrijwilligers. Ik heb deelgenomen aan 2 inleefreizen naar landen waar onze producenten leven en heb daar ervaren dat werken met Oxfam en andere NGO's een grote verbetering betekent voor de levensomstandigheden van deze mensen. Eerlijke handel helpt!"



Marina Verhofstadt

André Janssens:

"Al meer dan tien jaar help ik bij de verdeling van het Fair Magazine. Mijn vrijwilligerswerk bij Oxfam en bij Poverello Brussel zijn bouwsteentjes voor een betere wereld waar rechtvaardigheid een grotere rol speelt."



André Janssens

Hanna Meese:

"Toen ik naar Hoeilaart verhuisde, zocht ik iets om mij te integreren. Daarom begon ik met vrijwilligerswerk in de wereldwinkel. Mijn moeder had in de buurt van Münster (Duitsland) een winkeltje met biovoeding en fairtrade producten. Ik kende Oxfam dus van thuis uit. Ook nu ik een job heb, blijf ik vrijwilliger bij Wereldwinkel Hoeilaart. Fairtrade is belangrijk."



Hanna Meese

Jannette Voorneveld:

"Promotie is mijn domein. Ik maak de nieuwsbrief, ontwerp affiches en flyers. Bij mijn vele reizen zag ik de grote ongelijkheid in de wereld. Met Oxfam Wereldwinkels wil ik hier iets aan doen."



Jannette Voorneveld