

# Ruusbroecwandeling

5,7 km

N



**STARTPLAATS**  
Parking Ganzepootvijver  
A. Duboislaan  
Hoeilaart

**Startplaats:**  
Parking Ganzepootvijver,  
Duboislaan, 1560 Hoeilaart  
Parking: ja  
Kleedkamers/douches: neen

**Bezienswaardigheden langs de route:**  
Niet zo ver van de plek waar nu dagelijks duizenden automobilisten voorbijrijden op de Brusselse Ring, vonden zo'n zes eeuwen geleden Augustijnermunniken te Groenendaal in het midden van het Zoniënwoud, stitte en rust voor een beschouwend leven. De oorspong van de augustijnerpriortij gaat terug tot 1343, het jaar waarin hertog Jan III van Brabant aan Vranck van Coudenberg een kluis schonk in het Zoniënwoud. Deze kannunik van het Brusselse Sint-Goedelekapittel vestigde er zich met Jan Hinckaert en diens neef Jan van Ruusbroec, twee kapelaans van dezelfde Brusselse hoofdkerk. Zij waren op zoek naar een meer sobere geloofsbeleving dan zoals ze in de toenmalige Kerk werd beoefend. Ruusbroec, die toen al bekendheid genoot als mysticus, heeft zich trouwens in verschillende geschriften afgezet tegen heersende mistoestanden in de kerk.

In de 17e eeuw kende de priorij een lange periode van rust en welvaart. Van dit zeer mooie 17e-eeuwse kloostercomplex bestaan verschillende afbeeldingen. Het grootste deel van het klooster werd evenwel in 1786 al gesloopt, nadat het door Jozef II was opgeheven als 'nutteloos' klooster. De kunstvoorwerpen werden verkocht. De priorij werd door de prior enkele jaren nadien opnieuw opgericht, maar niet voor lang. In 1795 trok de Franse Revolutie definitief een streep onder de rijke geestelijke geschiedenis. Slechts een paar gebouwen bleven van de sloop gespaard. We komen er voorbij tijdens deze wandeling.

De wandeling vertrekt aan de Ganzepootvijver, gelegen bij het brongebied van de IJse. De naam van de vijver heeft te maken met de gelobde vorm, die volgens de volksverbeelding overeenkwam met deze van een ganzepoot. Op de wandeling komen we langs de Sint-Corneliuskapel, gebouwd op het einde van de 19e eeuw, gewijd aan paus Cornelius die als martelaar stierf en aanroepen werd tegen lamheid en vallende ziekte. Tussen het struikgewas in de Lange Staartdreef bevindt zich een grote stenen rustbank,

opgericht in 1953 door de Vlaamse Toeristenbond. Ze is versierd met een afbeelding van Jan van Ruusbroec.

★ In de Arboretumweg lopen we door het **Arboretum**. Het is een verzameling van een vierhonderdtal boomsoorten. Behalve inlandse, vinden we er ook verschillende uitheemse soorten die echter wel afkomstig zijn uit streken waarvan het klimaat overeenstemt met het onze. Vrij toegankelijk, maar ook te bezoeken met natuurgidsen. Info: [www.ngz.be](http://www.ngz.be)

★ Vanaf de Duboislaan leidt een weg naar de voormalige priorijhoeve, een vierkantbouw uit de 18e eeuw die gedeeltelijk verbouwd werd in 1993. Daar is momenteel het **Bosmuseum** gehuisvest. Info: [www.bosmuseum.be](http://www.bosmuseum.be). Open alle dagen van 13.00u tot 17.00 u, gesloten op maandag en dinsdag.

Aan het einde van de Aartshertoginnendreef bevindt zich een oude schuur maar eigenlijk is dit de onderbouw van de priorijkerk. Ten westen van de 'kerk' staat het Kasteel van Groenendaal. Dit werd vrij laat in de 18e eeuw gebouwd en heeft wellicht korte tijd gediend als verblijf van de prior. Dit gebouw was ook een tijdlang een restaurant. Vandaag huist daar het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid.

Via de Lange Staartdreef, de Haeken Staekendreef, het Keteldellepad en het Preumontpad bereiken we opnieuw de parking van de Ganzepootvijver.

Deze route wordt op terrein aangeduid aan de hand van houten paaltjes met oranje koppen.

- Gedragsregels**
- 1 Blijf op de paden, trek niet dwars door het bos of veld.
  - 2 Respecteer de natuur en de omgeving.
  - 3 Laat geen afval achter, breng geen beschadigingen aan, wees niet te luidruchtig.

Schaal 1 : 25 000