



## Delen doet goed – ook met het Zuiden

Bijna zestig jaar. Zo lang bestaat Broederlijk Delen al. Zestig jaar campagne voeren voor een betere wereld. Broederlijk Delen is springlevend én broodnodig. Dat willen ze tijdens deze campagne in de verf zetten.

In 2020 start Broederlijk Delen met een driejarige themacampagne. Op die manier kunnen ze dieper en op langere termijn werken en mensen blijven bereiken met een sterk verhaal.

Het thema van de komende drie jaar? Broederlijk Delen! Want delen is een hefboom naar een andere manier van samenleven. Daarom keert Broederlijk Delen dit jaar terug naar de bron, naar de oorsprong van Broederlijk Delen, namelijk de essentie van het vasten.

**Al zestig jaar lang werkt Broederlijk Delen aan een ideaal. Een betere wereld, zonder ongelijkheid, waar iedereen mee is. Voor ons start die betere wereld met delen en herverdelen.**

Net zoals elk jaar zet Broederlijk Delen in zijn campagne een aantal personen in de kijker. Zij zijn de mensen voor wie we delen en herverdelen.

### Maman Bienvenue uit Congo deelt een bakkerij

Maman Bienvenue (38) woont samen met haar man Pierre en vijf kinderen in Sia. Dit is een afgelegen dorp in het diepe binnenland van Congo. De mensen leven er vooral van



de opbrengst van hun veldjes. Maar je ruikt er tegenwoordig ook versgebakken brood!

Dankzij de steun van de partner van Broederlijk Delen, INADES, kunnen de vrouwen nu samen brood bakken. Door de inkomsten van de broodverkoop kunnen ze de houdbare groenten van hun veld opslaan en hoeven ze deze niet onmiddellijk te verkopen. Ze kunnen wachten op een betere prijs en goede zaken doen.

### Geen koffiestops en solidaire maaltijd in Hoeilaart.

Door het coronavirus worden er geen koffiestops georganiseerd in Hoeilaart. Ook de solidaire maaltijd op zondag 5 april gaat niet door.

De vrijwilligers van Broederlijk Delen in Hoeilaart roepen daarom op om de

**Je deelt  
dromen  
een glimlach  
lief en leed  
de toekomst**

**Delen doet goed.  
Ook met het Zuiden.  
BE12 0000 0000 9292**

 Broederlijk Delen  
TOT IEDEREEN MEE IS

campagne te steunen via een gift. Delen doet goed, nu meer dan ooit.

**Doe een gift via een overschrijving  
BE12 0000 0000 9292**

Meer informatie over de campagne is te vinden via [www.broederlijkdelen.be](http://www.broederlijkdelen.be)

## Innovatieve gospelmuziek op 15 mei in GC Felix Sohie!



PE Live is een groep jongeren uit België met één passie: gospelmuziek. Gospelmuziek omvat bijna alle muziekgenres (electro, hiphop, R&B, rock, soul, reggae, heavy metal, klassiek, alternatief, etc.). Deze vrienden willen België laten kennis maken met deze muziek. En ze komen nu ook naar Hoeilaart!

Ze stonden al op het Freedom Festival, de Gentse Feesten, Gospel Festival Stad Mortsel, ... en werkten al samen met wereldberoemde gospelartiesten zoals Don Moen, Sonnie Badu en Joe Mettle.

Een niet te missen avond!

*De opbrengst van de avond gaat naar Liberia LEEF.*

**Prijs: 10 euro – vrijdag 15 mei om 20.00u in GC Felix Sohie.  
Tickets zijn te koop via [www.felixsohie.be](http://www.felixsohie.be)**

# Paaseitjes voor Cuba

Het 'Centro Felix Varela' organiseert vormingen over ecologie in de volkswijken van Havana (Cuba). De vzw helpt bij het klimaatplan om Cuba te beschermen tegen de stijging van de zeespiegel. Via hun jaarlijkse Paascampagne steunen Viva Salud en Cubanismo.be vanuit België deze klimaatacties. Een zakje van 200 gram fairtrade chocolade-eitjes (puur, melk- of wit) kost 5 euro. Meer info op [www.vivasalud.be](http://www.vivasalud.be), bij [marilyse@vivasalud.be](mailto:marilyse@vivasalud.be) of in Hoeilaart bij Rein van Gisteren via 0495 256 808.

## 16.394 euro opbrengst 11.11.11-acties

In november 2019 kon je 11.11.11 steunen tijdens verschillende activiteiten.

De opbrengsten bedroegen:

- 3.910,00 euro van de **wereldlunch** in GC Felix Sohie  
Deze wereldlunch werd dit jaar georganiseerd door vzw Our House Project. Dit is een Brusselse vzw die de integratie van vluchtelingen wil bevorderen onder meer door culinaire en culturele uitwisseling. Zij ontvingen 2.729,20 euro voor deze Syrische lunch.
- 1.837,61 euro van de **11.11.11-afterworkparty**
- 1.076,24 euro van de **11.11.11-quiz**
- 2.892,50 euro van de **giften** via de stortingsformulieren

GROS gaf 10.000 euro **partnersteun**.

**Alles samen 16 987,15 euro!**

**11.11.11 bedankt iedereen die daar een steentje aan bijdroeg!**

[www.11.be/campagne](http://www.11.be/campagne)

**STEUN HET KLIMAATPLAN VAN CUBA**

ACTIE TEN VOORDELE VAN CENTRO FELIX VARELA EN CUBANISMO.BE

Koop een zakje paaseieren

FAIR TRADE 5 STUKS €5

viva salud CUBANISMO.be solidair met Cuba

## Jaarlijks filmontbijt van de Jeugdraad brengt 800 euro op voor Liberia LEEF!

De jaarlijkse filmvertoning van de Jeugdraad was opnieuw een schot in de roos. Dit jaar ging de opbrengst naar Liberia LEEF!

De kinderen kregen een presentatie van Aletha Wallace over haar project in het West-Afrikaanse Liberia. Aletha is de stuwende kracht achter deze organisatie die een school bouwt in Johnsonville en in België schoolboeken inzamelt voor de

school. Ze is door de vereniging Samen Voor uitgeroepen tot Vrouw van het Jaar 2019 vanwege haar tomeloze inzet voor het recht op onderwijs in het door oorlog getroffen land.

De kinderen zagen dat er duidelijk nog wat werk is aan de school, die volop in aanbouw is. Het dak en de ramen ontbreken nog en ook de inrichting moet nog gebeuren. De winst van de

kaartenverkoop en het ontbijt schonk de Jeugdraad daarom aan [www.leeffoundation.org](http://www.leeffoundation.org).

GROS helpt financieel bij de bouw van deze school. Wie Liberia LEEF wil steunen, kan dat via Leraars zonder Grenzen ([www.lzg.be](http://www.lzg.be)). Dan krijg je bij een gift vanaf 40 euro een fiscaal attest.



# Voorzitterswissel bij de GROS

Carmen De Rudder (31) is de nieuwe voorzitter van de Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking, de GROS. Ze neemt het stokje over van Rein van Gisteren (67) die deze vrijwilligersfunctie sinds 2012 heeft vervuld. Beiden zijn professioneel actief in de communicatie in de publieke sector en ze maken ook al jaren deel uit van de redactie van Van Hier Tot Ginder. Via een wisselgesprek interviewden de komende en de gaande voorzitter elkaar per e-mail.

*Rein trapt af en vraagt Carmen: heb je er zin in en waarom doe je het überhaupt?*

Het is nog maar twee maanden, dus het is nog wat zoeken, maar ik zie het zeker zitten! Ik ben acht jaar geleden gewoon uit ruime interesse voor ontwikkelingssamenwerking naar een vergadering gegaan en dus ook duidelijk blijven gaan. De meeste leden van de GROS zijn ook lid van een organisatie die zich inzet voor ontwikkelingshulp of één van de SDG's. Zelf ben ik niet verbonden aan een organisatie en dat vind ik soms wel een voordeel.

Toen jij besliste om geen kandidatuur als voorzitter in te dienen, heb ik zelf eens nagedacht. Iedereen heeft al veel werk met zijn of haar organisatie. En ik vind het heel fijn samenwerken met iedereen binnen de GROS. Er blijft ook nog altijd veel werk op de plank liggen, dus aan uitdagingen geen gebrek.

Mensenrechten gelden niet alleen voor ons Europeanen. De duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN - de SDG's die jij aanhaalt - gaan mij eigenlijk nog lang niet ver genoeg. Wie voor de rechtenbenadering kiest moet radicale ingrepen durven accepteren.

Ik ben er trouwens beretrots op dat we in Hoeilaart zoveel gemotiveerde organisaties kunnen steunen met het GROS-budget dat 0,7% bedraagt van de gemeentelijke uitgaven. Bijna geen gemeente doet ons dat na.

*Wat vind jij, Carmen, dat we als GROS absoluut moeten blijven doen de komende jaren?*

Ondanks het vele werk van de voorbije jaren, blijven er natuurlijk altijd uitdagingen. We merken heel vaak dat Hoeilanders de GROS niet kennen, het is ook een afkorting van een hele lange



millenniumdoelen die vroeger gelden. Het gaat niet meer alleen over hulp van 'rijke' landen aan 'arme' landen. Het gaat nu over alle landen in de wereld. In sommige landen zijn bepaalde doelen natuurlijk nog net iets belangrijker of meer prioritair dan in andere landen. Maar armoede, kwaliteitsonderwijs, gendergelijkheid, verminderen van ongelijkheid, ... het zijn allemaal doelen die stuk voor stuk én overal in de wereld belangrijk zijn.

Als GROS is het belangrijk dat we deze doelstellingen uitdragen zodat er niet alleen in ontwikkelingslanden aandacht wordt aan besteed, maar ook in België. Als adviesraad moeten we ook vaker over het bruggetje kijken en samenwerkingen zoeken met de andere adviesraden. Dat kunnen we bijvoorbeeld ook nog meer doen rond het fairtrade beleid.

De voorbije jaren zijn daar al stappen gezet, maar we zetten die te weinig in de kijker. Hoeilaart is al verschillende jaren een fairtrade gemeente, we mogen daar best fier op zijn.

*Heb jij, Rein, nog een advies voor mij?*

Doe gewoon voort! Ikzelf zou graag zien dat we als GROS meer gaan sensibiliseren over het Congo-verleden. Ik heb in Hoeilaart uitgebreid onderzoek gedaan naar het draagvlak om een straatnaam, zaal of pleintje te vernoemen naar Patrice Lumumba. Maar we kijken daar voor weg. Veel inwoners vertelden me dat ze daarover op school nooit zijn geïnformeerd. Misschien moeten we nog eens een GROS-Wereldfeest wijden aan onze relatie met Congo.

**Verantwoordelijke uitgever:**  
Carmen De Rudder,  
Henri Caronstraat 7 bus 002, 1560 Hoeilaart



*Carmen is benieuwd naar de ervaringen van Rein. Hoe kijk jij terug naar je voorzitterschap?*

Een leerzame tijd. Ik heb sinds 2011 veel organisaties beter leren kennen. Zoals 11.11.11., MO\*, OXFAM en Viva Salud. Bij die laatste ben ik vrijwilliger geworden. En ik ben er ook kort in dienst geweest toen deze nog Geneeskunde voor de Derde Wereld heette. Velen van ons zien ontwikkelingssamenwerking nog als liefdadigheid. Maar 't hoort niet te gaan om caritas. Het draait om het oplossen van niet te rechtvaardigen machtsverschillen.

naam. Terwijl we één van de adviesraden zijn binnen Hoeilaart. Misschien moeten we daar eens over nadenken. Want we brengen ongeveer 3x per jaar een nieuwsbrief in alle brievenbussen, steunen verschillende projecten of organiseren enkele evenementen. Maar de bekendheid kan zeker beter. Het zou echt fijn zijn als we nog meer mensen warm kunnen krijgen voor onze activiteiten, dat ze onze partners steunen en misschien zelf acties opzetten.

De SDG's zijn veel ambitieuzer dan de acht

# Oxfam Wereldwinkel

GEMEENTEPLEIN 20, HOEILAART

OPENINGSUREN WERELDWINKEL:  
DI-WO-ZA: 10 tot 12 en 14 tot 18 uur  
VRIJ: 9.30 tot 12 en 14 tot 18 uur  
ZO: 10 tot 12 uur

## Vrijwilligers in de kijker

Oxfam heeft wereldwijd 50.000 vrijwilligers. Hiervan zijn er 10.000 in België actief. In Hoeilaart zorgen meer dan 20 vrijwilligers er voor dat er in de Wereldwinkel een uitgebreid gamma van fairtradeproducten aangeboden wordt.

Uiteraard is er nog altijd plaats voor nieuw bloed. Eerlijke handelsbetrekkingen zijn belangrijk. Alle producenten, waar ook ter wereld, verdienen een eerlijke prijs voor hun producten. Je kan die niet alleen bij ons komen kopen maar ook in onze winkel een handje toesteken.

Er zijn diverse taken: verkoop, inkoop, boekhouding, administratie, sensibilisering, praktische organisatie... Wij stellen graag enkele vrijwilligers voor die zich bezig houden met de inkoop.

Voor **voeding** zijn Eliane Vandenbempt, Josée Charlier en Mia Demol verantwoordelijk.

Eliane: "Al meer dan 30 jaar actief in de Wereldwinkel van Hoeilaart ben ik nog altijd enthousiast om mee te helpen aan een rechtvaardig inkomen voor onze voedselproducenten. Met het 'bestelteam voeding' zorg ik er voor dat onze lekkere producten tijdig in de rekken staan voor onze sympathieke klanten."

Josée: "Voor mij is rechtvaardigheid heel belangrijk. Alleen kan je weinig doen, maar samen met een organisatie als Oxfam kan je iets bereiken."

Mia: "Ik vind het plezierig en nuttig in mijn vrije tijd in de Wereldwinkel samen te werken met vele fijne collega's."

**Artisanaat** is de verantwoordelijkheid van Ania Krok-Paszowska en Monique Jacobs.

Ania: "Naast het bestellen van het artisanaat richt ik de winkel in. Op onze maandelijkse vergadering stel ik een product voor. Hierdoor vernemen de medewerkers meer over de partners en de projecten die wij door de verkoop steunen. Dat zorgt voor grotere betrokkenheid bij ons werk in de winkel en geeft ons de mogelijkheid de klanten iets te vertellen over wat ze aankopen."

Monique: "Nu ik gepensioneerd ben, help ik met plezier mee in de Wereldwinkel om zo een kleine bijdrage te leveren voor een meer solidaire wereld."



V.l.n.r.: Eliane, Mia, Ania, Monique en Josée

## Nieuwtjes uit de Wereldwinkel

### Juwelen uit Braziliëans goudgras

Sinds kort vind je in de Wereldwinkel juwelen, gemaakt van natuurlijke vezels van een grasachtige plant met een prachtige gouden kleur. Dus plantaardige biojuwelen!



### Chocolade voor Pasen

De paasklokken en de paashaas zijn in de winkel langs geweest. Zij lieten gevulde eitjes, chocolade paaseieren en paashazen achter.

### BIO Ecologica Torrontés Brut

Nieuwe biologische schuimwijn met een lichtgouden kleur heeft een mooie pareling en fijne florale aroma's. Lekker als aperitief, bij fruitdesserten ...

Oxfam Fair Trade koopt deze schuimwijn van La Riojana, een coöperatie in het noordwesten van Argentinië, volgens de principes van eerlijke handel.

### Oxfam is de best verkochte fairtradekoffie in België!

Uit officiële cijfers van Fairtrade Belgium blijkt dat in de periode 2003-2019 Oxfam de nummer 1 was in fairtrade koffieverkoop in België.



## Mia's recept: Groentewok met kip en pasta

Mia is vrijwilliger in de Wereldwinkel en kookt graag met fairtradeproducten.

400 g kipfilet, pasta caserecche\*, olijfolie\*, 2 el rode currypasta\*, 200 ml kokosmelk\*, 1 potje kerstomaatjes op olie\*, 1 aubergine, 1 courgette, 2 wortelen, 40 g verse gember, 3 sjalotten, 2 tenen look, zout en peper

\* verkrijgbaar in de Wereldwinkel

Snij kipfilet en groenten in stukjes. Stoof de sjalotten in de olijfolie en voeg de stukjes kip, zout en peper toe en laat bakken.

Doe er de rode currypasta bij en voeg vervolgens de gember en groenten toe. Laat alles even bakken en doe er dan de kokosmelk bij. Voeg eventueel wat olie van de tomaatjes toe. Blijf wokken tot de groenten beetgaar zijn. Kook ondertussen de 'caserecche' (lekkere, siciliaanse pasta) in water of bouillon en meng in de wok.

Smakelijk!

