



Samen voor rechtvaardigheid werkt aanstekelijk

Ook dit voorjaar organiseert Broederlijk Delen zijn jaarlijkse campagne. Hiermee willen ze internationale solidariteit een gezicht geven. Ze zijn er van overtuigd dat je niet alleen bent als je van de wereld een eerlijke en milieuvriendelijke plek wil maken. Je moet de krachten bundelen en een vuist maken.



Dit jaar staat Congo centraal in de campagne. Het is een land waar de toegang tot grond voor veel landbouwers zeer moeilijk is. Door zich te verenigen en samen actie te ondernemen, proberen de boeren voor zichzelf toegang tot grond te

garanderen en ook de regelgeving en het beleid aan te passen.

Christine wil de jongeren in Congo verenigen. Zij willen de grond lokaal beheren, zodat ze op een duurzame manier

groenten kunnen telen en uiteindelijk op eigen benen staan. Christine studeert, maar teelt daarnaast ook zelf gewassen, samen met andere jongeren. "Als één van onze jongeren op een probleem botst, helpen we elkaar. We voeren een gemeenschappelijke strijd tegen honger. Door samen te werken, zijn we ook beter ondersteund. Dat is een voordeel als we bijvoorbeeld zaden moeten bemachtigen, voedsel moeten bewaren of verkopen."



Ook Bernadette en George werden lid van een boerenbeweging en beheren nu samen een grond. Er is ruimte voor landbouw, bosherstel en bosbouw.



Broederlijk Delen ondersteunt Congolese boerenbewegingen in de strijd voor grond. Dat gebeurt ook in verschillende andere Afrikaanse landen en in Latijns-Amerika.

Wil je meer weten over de campagne?
campagne.broederlijkdelen.be

Van FairTradeGemeente naar Faire Gemeente?

Hoeilaart zet sinds 2011 eerlijke handel wereldwijd mee op de kaart en kreeg daarvoor ook de titel van 'FairTradeGemeente'. Sindsdien worden jaarlijks heel wat initiatieven genomen door het lokaal bestuur, verenigingen, handelaars, bedrijven, scholen, vrijwilligers,... om dat engagement vorm en inhoud te geven.

Vanaf 2023 maken de FairTradeGemeenten de omslag naar Faire Gemeenten en gaan nog meer inzetten op lokaal, ecologisch en fair denken én doen.

De trekkersgroep FairTradeGemeente zou het engagement Faire Gemeente en deze titel graag behouden en nodigde daarom Bianca De Wolf, nationaal coördinator, uit voor een toelichting over de campagne Faire Gemeente.

Wil je zelf ook meer weten over Faire Gemeente? Of graag mee je schouders zetten onder deze titel? Neem dan contact op met gros@hoeilaart.be.



... en vormen we een netwerk van gemeenten, steden en provincies waar **L**okaal, **E**cologisch en **F**air denken én doen de norm is.

Samen gaan we voor meer



Broederlijk Delen in Hoeilaart

Op 1 maart stonden de vrijwilligers van Broederlijk Delen met een standje op de Vrijdagmarkt van Hoeilaart. Fair trade koffie en thee werden gratis aangeboden, lekkere pannenkoeken werden verkocht ten voordele van het project van Broederlijk Delen in de Democratische Republiek Congo.

Maryleen Bockstal: "Tijdens het opstellen van de stand was er een mooie, blauwe hemel. Daarna kwamen de wolken wel opzetten, maar het bleef droog en op het einde van de voormiddag kwam de zon zelfs piepen. De verkoop van de pannenkoeken is zeer vlot verlopen, want rond 11.30u was alles weg."

Dank ook aan allen voor de vrijwillige bijdrage voor het lekkere kopje koffie of thee.

Alles samen werd de mooie som van 515 euro bijeen gebracht die integraal zal gestort worden aan Broederlijk Delen.

Ook dit jaar konden er narcissenplantjes aangekocht worden na de zondagsmissen van 10 en 17 maart. De opbrengst hiervan wordt later bekend gemaakt.



Meer dan 6.000 euro opbrengst voor 11.11.11

Wie 11.11.11 wilde steunen, kon eind vorig jaar kiezen uit verschillende activiteiten in het GC Felix Sohie:

- 11.11.11-wereldcafé met pannenkoeken,
- 11.11.11- Quiz tegen onrecht,
- Aperitieflezing 'Staatgrepen in Gabon, Niger,... wat gebeurt er in Afrika?' met Lode Van Oost van De Wereld Morgen.

De opbrengst van deze activiteiten bedroeg **1.826 euro**.

GROS gaf **5.000 euro** partnersteun.

In totaal 6.826 euro voor 11.11.11! Het 11.11.11-comité bedankt iedereen die daar zijn/haar steentje aan bijdroeg.



GROS steunt traumaverwerking bij jongeren en kinderen van Gaza

Voor velen is de situatie in Gaza catastrofaal. Zo ook voor de partners van Broederlijk Delen. Het theaterhuis van Theatre Day Productions (TDP), dat als schuilplaats voor enkele families uit Gaza Stad diende, werd compleet verwoest. De theatermakers en personeelsleden zijn op de vlucht. Ondanks deze moeilijke tijden blijft TDP zich ook vandaag nog inzetten voor traumaverwerking bij jongeren en kinderen van Gaza.



De GROS heeft dan ook besloten TDP te steunen en 750 euro overgemaakt aan Broederlijk Delen.

Verantwoordelijke uitgever:
Carmen De Rudder,
Edgard Sohiestraat 3 bus 011, 1560 Hoeilaart



GERA, een brug tussen Hoeilaart en Afrika

GROS steunt verschillende initiatieven die alle een brug slaan tussen Hoeilaart en ontwikkelingsprojecten in de wereld. Een nieuwe organisatie is GERA vzw, getrokken door Alfred EW Davies Jr. en Sofia Goudmaeker. Ze hopen hun organisatie en de verschillende projecten ook in Hoeilaart meer bekend te maken.

“GERA vzw (Global Emergency Response Action) werd in 2018 opgericht, we zijn in Hoeilaart gevestigd. Onze organisatie is intussen actief in 14 landen, vooral in Afrika (Burkina Faso, Burundi, Tsjaad, Congo, Ethiopië, Liberia, Nigeria, Kenia, Oeganda,...).”

Dankzij het ruime netwerk van Alfred is het voor GERA mogelijk om in meerdere landen een werking uit te bouwen en worden mensen daar zich meer bewust van het belang van actie rond gezondheidsmaatregelen, rond klimaatverandering,... Het is goed om projecten lokaal uit te rollen, zodat de autoriteiten ook overtuigd geraken van het belang van alle inspanningen.

“De focus van onze werking ligt op humanitaire noodhulp, rampenbestrijding, ondersteuning van het herstel en verdere socio-economische ontwikkeling. Dit vooral via gezondheidszorg. Projecten van GERA zijn gebaseerd op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de VN. Ze spelen ook in op klimaatnoodsituaties met projecten rond bewustwording en boomplantacties.”



Een greep uit de projecten:

- Ethiopië: hulp voor ongeveer 75.000 vluchtelingen uit Saudi-Arabië, vooral psychosociale eerste hulp en verdeling van hygiëneproducten
- Mali: chirurgische ingrepen, gynaecologische consultaties voor ontheemde vrouwen, hygiëne in scholen, boomplantactie
- Congo: ondersteuning van vluchtelingen, bouw van latrines en douches, screening op ondervoeding
- Tsjaad: hulp na de overstroming met groot risico op cholera in de hoofdstad en omliggende gebieden. Vooral voorzien van hygiënepakketten (toiletartikelen, zeep, containers voor proper water, hygiënepads)
- Oeganda: programma's voor alleenstaande moeders en sekswerkers, vooral rond hygiëne. Bewustzijn van klimaatverandering met betrokkenheid bij boomplantacties
- Burkina Faso: hulp n.a.v. covid. Project rond herstel van de kraamafdeling en apotheek van een gezondheidscentrum in de noord-centrale regio

GROS Hoeilaart steunt GERA vzw om hier meer bekendheid te krijgen en geeft subsidies om te investeren in de verschillende projecten in Afrika.



Oxfam Wereldwinkel

GEMEENTEPLEIN 20, HOEILAART

OPENINGSUREN WERELDWINKEL:
DI-WO-ZA: 10 tot 12 en 14 tot 18 uur
VRIJ: 9.30 tot 12 en 14 tot 18 uur
ZO: 10 tot 12 uur

VRIJWILLIGERS IN DE KIJKER

De Wereldwinkel zou niets zijn zonder vrijwilligers. Gelukkig zijn er de laatste tijd heel wat bijgekomen. Zij stellen zichzelf voor.

Greta Uyttenbroeck

Als vrijwilliger bij de Wereldwinkel mag ik de sociale media beheren en meehelpen aan de digitale nieuwsbrief. Dat ligt in het verlengde van mijn vroegere job bij de gemeente. In de winkel zelf kan ik ook vele dorpsgenoten blijven ontmoeten. Ik voelde me onmiddellijk welkom in het team. Het doet me deugd om in deze tijden van toenemende ongelijkheid, samen met hen, een steentje bij te dragen aan een betere, eerlijkere wereld.



werken is zoveel meer dan achter een kassa staan. Er zijn ook veel andere activiteiten: markten, het ontbijt, de faire fietsronde, een uitstap... De veelzijdigheid maakt het super leuk om voor de Wereldwinkel te werken.

Stefaan De Rudder

Waarom Oxfam Wereldwinkel? Het enthousiasme van Mia, mijn echtgenote, over de werking van de Wereldwinkel en de aangename en vriendelijke vrijwilligers werkte aanstekelijk en stilaan rolde ik in de werking. Alhoewel mijn bijdrage vrij bescheiden is, ga ik met plezier naar de vergaderingen. En ik word regelmatig opgeroepen als gelegenheidstapper bij allerlei activiteiten.



Sam Charlier

Ik ben actief binnen de Wereldwinkel van Hoeilaart sinds maart 2023. Ik zocht voor een jaar tussen de middelbare school en de hogere studies een bezigheid waarbij ik in contact kon komen met andere mensen uit mijn gemeente. Omdat ik een grote fanaat ben van reizen in Afrika sprak de Oxfam Wereldwinkel mij het meeste aan: werken met mensen en exotische producten. Ik ben terecht gekomen in een groep warme mensen die zich net zoals ik willen inzetten voor faire wereldhandel. In de Wereldwinkel



Elke Gutiérrez

Onverwacht ben ik verhuisd naar de Druivenstreek. In de Wereldwinkel van Hoeilaart werd ik aangesproken door een medewerker met de vraag of ik ook vrijwilliger wilde worden. Vrijwilligerswerk leek mij interessant om te kunnen integreren en contact te hebben met de mensen van de streek. Oxfam is maatschappelijk relevant en komt overeen met wat ik zocht en wat ik wilde steunen.



BOEK "KANTELEN! BELGISCHE RECEPTEN VOOR DE DONUTECONOMIE"

In dit belangrijk verkiezingsjaar wil Oxfam wegen op het publieke debat en de strijd voor een meer rechtvaardige wereld nog meer in de kijker zetten. Eva Smets, algemeen directeur Oxfam, kroop in haar pen. Op 19 maart komt haar boek uit: "Kantelen! Belgische recepten voor de donuteconomie", uitgegeven door Lannoo.



De ongelijkheid in onze wereld is torenhoog. Bovendien heeft ze een enorme economische, menselijke, sociale en ecologische kost. Ons model kraakt in alle voegen, en we voelen ons vaak machteloos om er iets aan te doen. Er is geen alternatief, zo wordt gezegd.

Maar het kan wél anders. In Kantelen! toont Eva Smets aan dat een nieuwe, rechtvaardige aanpak van onze economie, klimaat en sociale zorg niet alleen broodnodig is, maar ook binnen handbereik ligt. Met een gezonde dosis verbeelding en daadkracht vinden we onze weg terug uit de chaos. Als we kantelen naar een donuteconomie, dan ligt een rechtvaardige toekomst voor het grijpen.

Donuteconomie: het doel is om de behoeften van iedereen te realiseren binnen de draagkracht van de Aarde. De naam 'donut' is ontleend aan de vorm van het diagram: een cirkel met een gat in het midden. Het gat van het model geeft weer hoeveel mensen geen toegang hebben tot basisbehoeftigheden als gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting. De korst geeft weer in hoeverre de ecologische plafonds (planetaire grenzen), waarvan leven afhankelijk is, worden overschreden.

Volgens het model is een economie welvarend als alle twaalf elementen van het sociale fundament, opgesteld door de Verenigde Naties, worden gehaald zonder een ecologisch plafond te overschrijden. Deze situatie wordt in het model beschreven als 'de veilige en rechtvaardige ruimte voor de mensheid'.

Dit boek is verkrijgbaar in de Oxfam Wereldwinkel.

QUINOA TRIFLE

Ingrediënten

2 koppen quinoa*, kokosmelk*, een zakje gedroogde ananas*, 1 flesje sinaasappelsap* of worldshakesap*, 1 zakje cashewnoten*, rietsuiker*, 500g mascarpone, muntblaadjes
* verkrijgbaar in de Wereldwinkel



Aan de slag

Laat de gedroogde ananas weken in het fruitsap. Kook de quinoa in de kokosmelk. Laat afkoelen. Klop de mascarpone luchtig met rietsuiker. Hak de cashewnoten fijn, rooster ze in een droge pan. Strooi er rietsuiker over. Neem de pan van het vuur wanneer de suiker karamelliseert.

Neem kleine potjes, maak laagjes met quinoa, stukjes ananas en mascarpone. Eindig met ananas en werk af met gegrilde cashewnoten en een blaadje munt.